



Op 12 februari hebben we in Easterwierrum de dag van de tijd gehad.  
In groep 4 hebben we allemaal een klok gemaakt en zelf de goede tijden erop geschreven.  
Groep 3 heeft de klokken zelf uitgeknipt en in elkaar gezet.

Omdat onze doelen voor rekenen de laatste tijd met klok kijken te maken hebben, is het voor de kinderen fijn om zelf een klok te maken.

Deze klok kan hen thuis helpen met het oefenen van de uren, halfuren en de minuten (groep 3) en bij groep 4 komen hier het aflezen en schrijven van de digitale tijd bij.

**Misschien is het leuk om uw kind eens uit te dagen deze klok thuis te gebruiken?**

